

De ydre planeters tegnskift

Saturn, Uranus, Neptun og Pluto er de ydre planeter i vores solsystem. De er transpersonelige planeter (dog omtales Saturn normalt ikke som transpersonelig men som værende på grænsen mellem det personlige og det transpersonelige) med en langsom omløbstid rundt om jorden. Saturn bruger ca. 29 år på et omløb om jorden, Uranus ca. 84 år, Neptun ca. 165 år og Pluto ca. 248 år. Da der er tolv lige store tegn i dyrekredsen (det er de tegn som kendes fra almen omtale: vædder, tyr, tvilling osv.) er Saturn altså ca. 2½ år i hvert tegn, Uranus ca. 7 år, Neptun ca. 13-14 år og Pluto ca. 20-21 år. Når disse transpersonelige planeter skifter til et nyt tegn i dyrekredsen, sætter det kollektive bevægelser i gang, som påvirker os alle på den ene eller den anden måde.

Saturn har været i jomfruens tegn siden september 2007. Fra oktober '09 til april '10 var den inde og vende i vægtens tegn, som den forlod igen for kort at vende tilbage til jomfruens tegn, som den her i juli måned endeligt forlod for at gå ind i vægtens tegn igen. Hvor Saturn er, vil man umiddelbart opleve begrænsning og mangel. På sigt kan det blive der, hvor vi udvikler os mest. Der, hvor vi kan få fat på vores autoritet og udkrystallisere vores sande jeg. Saturn var den yderste planet, som mennesket kunne se inden, stjernebilledet blev opfundet. Den er som nåleøjet, vi skal igennem, den indsnævring og centrering af vores personlighed som skal til, før vi kan få kontakt med det, som lægger ud over vores person. Det viser sig også ved, at døren åbnes op til de ydre transpersonelige planeter Uranus, Neptun og Pluto, som er længere væk fra jorden end Saturn.

Perioden, hvor Saturn har været i jomfruens tegn, startede med en fødevarerkrise, som hævede priserne kraftigt på specielt korn og brød, og som også påvirkede prisen på olie. Stjernetegnet jomfruen har bl.a. med dagligdagen, renhed, perfektionisme, ernæring, mad og korn at gøre. Derfor giver det mening, at Saturn i jomfruen kan forårsage mangler og deraf afledte prisstigninger på fødevarer. De tre år, Saturn har været i jomfruen, kan dog også have været med til, at vi har fået et mere realistisk syn på fødevarerproduktionen og vores fremtidige energiforsyning. Det vil måske vise sig tydeligere nu, hvor Saturn har forladt jomfruens tegn.

Saturn i vægtens tegn kan vise sig som problemer og kriser i relationer mellem lande og mennesker, da vægten bl.a. står for diplomati og parforhold. Saturn var i vægtens tegn under klimatopmødet i København i december '09, og kan være et godt udtryk for den hårde knude, som mødet vist mest (i hvert fald på kort sigt) endte med at være. Det giver også mening, når vægten siges at styre byen København, blandt mange byer. Hvordan det så vil afspejle sig nu, hvor Saturn endeligt har skiftet tegn til vægten og vil være der indtil oktober 2012, kan der kun gisnes om. Det kan tænke sig, at der kan komme en del diplomatiske hårde knuder, som kan kulminere i sommer-efterår

2012, inden Saturn skifter tegn til Skorpionen. Men som sagt kan det også sagtens give sig udslag i, at nogle gamle diplomatiske tvister kan løses, fordi der hvor Saturn påvirker, er man nødt til at se facts i øjnene og tage sig af det.

Det samme gælder på det personlige plan. Vægten repræsenterer bl.a. relationer og parforhold, men på et dybere plan handler det om ægteskab. At sige ja og tage ansvaret på sig. Vægten bliver ofte fremstillet som vægelsindet, og det kan man også sige, at den er indtil det punkt, hvor den træffer en beslutning, for så står den fast på det. Saturn i vægten vil i høj grad forstærke dette, så der kan blive indgået nogle dybere ægteskaber i de næste par år, både i konkret og i overført betydning. Måske ikke altid lette, for Saturn peger som altid på et sted, hvor der opleves underskud, men der vil være en stor vilje til at tage ansvar for at vokse i ægteskabet.

Pluto, som er den yderste kendte planet (officielt er den dog nu degraderet til en dværgplanet), skiftede tegn fra Skytten til Stenbukken i januar 2008, vendte kort tilbage til Skytten igen i juni for endeligt at gå ind i Stenbukken i november samme år. Det gik ikke stille af sig. Her startede den økonomiske krise, som vi stadigvæk er påvirket af. D. 15. september 2008 indleverede Lehman Brothers Holdings Inc., en amerikansk international bank- og finanskoncern, konkursbegæring. D. 9. september var Pluto begyndte at bevæge sig direkte efter at være gået retrograd ("baglæns") nogle måneder. D. 27. november skifter Pluto endeligt tegn til Stenbukken. Samme dag forsvinder Stein Bagger fra et hotel i Dubai og forsøger at stikke af fra sin svindel med IT Factory. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over Stein Bagger og hans handlinger, som jeg ikke kender, men i offentligheden er han blevet symbol på oppustede, falske værdier. Noget som mangler reelt indhold og jordforbindelse.

Pluto står for død og genfødsel, transformation, det dybe underbevidste. Pluto kan også have noget manipulerende over sig. Skytten er optimistisk og med store armbevægelser. I ubalanceret form kunne Pluto i skytten let vise sig som udnyttelse af andre, grådighed og ekstravagance. Når Pluto så bevæger sig ind i Stenbukken, som står for bl.a. jordforbindelse, sparsommelighed og offentlig administration, så vil meget af det uærlige og oppustede blive afsløret og dø. Det var nok det, som Stein Bagger oplevede, og det samme skete med huspriserne herhjemme og i mange andre lande. Koncerner, som man aldrig troede skulle vakle, smuldrede pludseligt helt (f.eks. Lehman Brothers) eller delvist (f.eks. Danske Bank) væk.

Der kan ske rigtig meget endnu i de 14 år mere, hvor Pluto er i Stenbukken (Pluto er forholdsvis kort tid i Stenbukken. Plutos bane gør, at det kan variere en del, hvor længe den er i hvert tegn). Måske vil der komme nogen store afsløringer og skandaler frem fra tilsyneladende veletablerede firmaer og offentlige institutioner, måske vil dele af den offentlige administration dø og blive genfødt på en anden måde? Vi er meget klogere i 2024 men set isoleret

på Plutos placering, så er det klogt at bevare jordforbindelsen, ikke slå for store brød op og for alt i verden at være ærlig overfor sig selv og andre.

Uranus skiftede tegn fra fiskene til vædderen i maj måned, vendte tilbage til fiskene i august og vil endeligt skifte til vædderen i marts 2011. Uranus står bl.a. for fornyelse, frihed, revolution, alternativ behandling samt højere tænkning og kommunikation. Det er meget pudsigt at tænke på, at Uranus gik ind i Vandbæreren i 95-96 og i fiskene i 2003-2004. Når jeg tænker tilbage på, hvornår jeg fik min første mobiltelefon, så var det i 96. Jeg husker, at jeg talte med et firma, hvor jeg skulle opgive mit erhvervs telefon nummer. Jeg gav så vedkommende mit nummer, hvorefter han spurgte, hvilket fastnet nummer jeg havde. Jeg forklarede ham, at jeg ikke havde noget fastnet nummer tilknyttet mit firma. Det havde han godt nok aldrig hørt om før. Som tiden dog går!! Men det er netop logisk, at Uranus, som bl.a. har med højere kommunikation at gøre, i Vandbæreren (hvor Uranus hersker), som bl.a. handler om frihed, selvstændighed og det impulsive, vil give en meget større frihed og "trådløshed". Det fortsætter på sin vis i fiskenes tegn, som bl.a. har karakter af det flydende og grænseløse. Kommunikationen må jo netop siges at være blevet meget mere fri, flydende og grænseløs med bærbare computere og lynhurtige forbindelser. Uranus er også planet for fjernsyn og de sidste 6 års tid har jo givet mange flydende fjernsyn i form af fladskærme med flydende krystaller og lignende. Telefoni via computer er et andet symbol på, at kommunikations grænserne er forandret.

De sidste 15 år har været en stor revolution på disse områder, vis omfang vi nok glemmer at tænke på. Mobiltelefoner, computere, internet, billige flyrejser, billig telefoni osv. er en selvfølge nu til forskel for 15 år siden. På samme måde vil Uranus revolutionere i vædderen. Vædderen er et ildtegn, som starter ved forårs solhverv. Vædderen er derfor igangsat, pionér med stor energi men også impulsiv og uden evne/interesse i at fuldføre projektet. Måske vil de næste syv år blive en tid med mange nye projekter indenfor alternativ behandling. Det kan også tænkes, at mange lande og befolkningsgrupper vil kræve frihed. I den mere uheldige udformning kan det blive konflikter og krige når vædderens impulsive udiplomatiske væsen forenes med Uranus trang til revolution og frihed.

Den sidste af de transpersonelige planeter Neptun skifter i april 2011 fra vandbæreren til fiskenes tegn, går tilbage til Vandbæreren i august for endeligt at gå ind i fiskenes tegn i februar 2012. Neptun står for idealisme, universel kærlighed, intuition, det mystiske og verdensfjerne. Neptun kan også skabe meget forvirring og misbrug. Neptun er hersker i fiskenes tegn, så det forstærker Neptuns energi, når den i 2011-12 går ind i sit eget tegn. Det kan blive 14 meget spændende år med en dyb kærligheds energi hvor det materielle kommer mere i baggrunden. Det kan også blive en tid med forvirring, som kan skyldes, at der ikke bliver taget ansvar.

I disse dage er der også en speciel konstellation, som involverer de fleste af overstående planeter. Saturn ♄ er i starten af vægten ♎ og laver en kvadrat til Pluto ♇ i starten af Stenbukken ♏, som laver en kvadrat til Jupiter ♃ som er i starten af vædderen ♈. Tæt på Jupiter er Uranus ♅ i slutningen af fiskene ♓. Jupiter er 12 år om et omløb om jorden og er sammen med Saturn hverken personlig eller transpersonelig plant. Fire af de fem yderste planeter (Neptun er ikke med i konstellationen) er altså involveret i denne konstellation som kulminerede d. 21. august. Måske har den vist sig som de seneste ugers kraftige regn og oversvømmelse, i Danmark, men endnu værre i et land som Pakistan. Og ildebrandene i Rusland. Jupiter (ild) blæser Plutos vand elementet op og forårsager død og undergang, Saturn og Uranus skubber på og skaber forandring i de normale strukturerer. Men bag det hele er det måske også universets råb til os om at tage ansvar for vores spirituelle sider og lade kærlighedens fornyende kraft gennemstrømme os?

Som det nok kan ses af overstående, er det nemmere at se planeternes indflydelse i bakspejlet; hvordan de påvirker i fremtiden kan kun blive prognoser. Men altså prognoser, som bygger på fortolkninger af planeternes og stjerne-tegningenes væsen. Hvordan det så udmønter sig konkret i virkeligheden, er det svært at vide. Det er dog meget karakteristisk for vores tid, at de tre ydre planeter har skiftet/skifter tegn inden for en forholdsvis kort tidsperiode (3 år). Da tegnskiftene kan påvirke meget, kan det alene af den grund blive en meget turbulent tid. Og der er også mange dystre profetier på baggrund af planeternes stilling i de kommende år. Samtidigt laves der referencer til Maya kalenderens ophør, som efter sigende skulle være ved vintersolhverv d. 21. december 2012. Dette gør, at det er populært at udlægge det som om, at det bliver jordens undergang. Men det kunne også være afslutningen af en epoke og starten på en ny. Der er i hvert fald megen nedbrydning af det gamle og fornyelse i vente. En ny økonomisk krise er ikke usandsynlig på den baggrund. Det kan også godt vise sig som en forøgelse af konflikter og krige. Når Uranus og Pluto står i direkte kvadrat, hvilket de gør 7 gange i perioden juni 2012 til marts 2015 i ildtegnet vædderen og jordtegnet Stenbukken, kan omvæltningerne manifestere sig kraftigt.

Jordens undergang er blevet proklameret mange gange i jordens historie. Det handler nok nærmere om, at der er noget, som går under inde i os. Noget gammelt blive rensset ud, så det nye kan komme frem. Jeg tror, at det vil være vigtigt de næste år at holde fokus på de værdier, som er sande for én selv. Samtidigt at tro på at de forandringer, som kommer til os, er forandringer, som vil hjælpe os til at få kontakt med vores værdier, så vi kan leve mere og mere i overensstemmelse med dem. Men det er en tid, hvor det gælder om at holde tungen lige i munden og bygge på klippegrund.

