

## Saturn

Planeten Saturn spiller en helt afgørende rolle i alle menneskers horoskop. Hvis der er stærke aspekter (dvs. andre planeter står i bestemte vinkler i forhold) til Saturn, så er det endnu mere afgørende, men selv uden disse er Saturn central.

### **Yderste planet**

Saturn er den yderste planet, som kan ses med det blotte øje. Før stjernekikkerten blev opfundet, var det altså menneskets ydre grænse, og de ydre transpersonlige planeter som Uranus, Neptun og Pluto var ikke opdaget.

Nøgleordene, som bliver sat på Saturn, er disciplin, begrænsning, sammentrækning, ansvar, alvor, pligter, tålmodighed og restriktioner. Ikke umiddelbart særligt attraktive egenskaber, og planeten er også tidligere blevet kaldt "den store ulykkesbringer". Og Saturn kan også være meget tung at danse med, men det er vigtigt at forstå, at det er den ikke for at genere os (selvom det oftest føles sådan!) men for at forberede os på at kunne bruge hele vores potentiale. Husk på at Saturn er den yderste planet, som kan ses med det blotte øje. Den er vogteren ved den store port; hvis man først lærer at danse med Saturn, så står hele (den reelle) verden åben. Men for at kunne bevæge sig ud i det transpersonlige, hvor der er stor risiko for at miste jordforbindelse og blive opslugt i fanatisme og uvirkelighed, så skal man passere nåleøjet. Derfor snævrer Saturn ind, begrænser, sætter restriktioner op, kræver ansvar, og spørger igen og igen "hvem er du, hvad vil du dybest set?". Det åbner op for muligheden for at finde sin diamant, der er fremkommet ved igennem millioner af år at blive presset, indtil den smukkeste essens skinner ud. Derfor handler det meget om at lytte til Saturn. Hvis alle døre synes lukkede, og du føler dig låst inde, så lad vær med at kæmpe imod og lyt i stedet til hvad der sker inde i dig. Hvem er du, hvis du ikke bare kan gå ud af døren? Hvad vil du, hvis det, som du troede var din plan, tilsyneladende ikke kan realiseres?

### **Paradokset**

Saturn er meget struktureret og firkantet i sin energi, men samtidigt er det også en meget paradoksal planet. Den styrer stjernetegnet stenbukken, som bl.a. har at gøre med at arbejde disciplineret og langsigtet for at nå sine mål. Men når man så først når sit mål, så kan der ske det paradoksale, at man oplever tomheden i dette mål. Desillusioneret og deprimeret må man se i øjnene, at det ikke var, som man troede. Ved at give slip på det, som var ens højeste mål, kan der åbnes op for en verden, som man slet ikke kendte eksistensen af, hvor mål eller rettere sagt tilstande af en helt anden dimension åbner sig op.

Jeg synes, der kan være en parallel til den bibelske historie – som siges at være en vigtig fortælling for Søren Kierkegaard – om Abraham og Isak:

Abraham fik af Gud at vide, at han skulle gå til toppen af et bjerg og ofre sin søn Isak. På trods af at Abraham elskede sin søn, adlød han Gud og gik til toppen af bjerget, bandt Isak til alteret, løftede kniven og skulle til at ofre ham, da en engel sagde til ham, at han nu havde bevist sin troskab til Gud og ikke måtte ofre ham. For Søren Kierkegaard er det historien om, at når man opgiver alt, så får man alt. At uendelig resignation er det sidste skridt inden troen. At man skal opgive alt jordisk for at møde Gud.

For mig betyder det ikke, at man ikke kan have jordiske ejendele, men at man skal være parat til at slippe dem. Og i endnu højere grad at man skal være parat til at slippe ens forestilling om hvordan livet skal være. Efter at Abraham havde løftet kniven for at ofre sin søn og fik besked på ikke at gøre det, så han for første gang sin søn virkeligt. Han så ikke de dagligdags problemer eller irritationer, som er i alle menneskelige relationer. Han så sin søn. Fordi han havde opgivet alt (dagligdags tilgangen) fik han alt (troen og kærligheden). Lidt på samme måde med Saturn: dens energi er, at man arbejder hårdt, langsigtet og disciplineret for at nå et mål. Når målet nås, opdager man, at det ikke indeholder det, som man troede. Hvis man overgiver sig og er parat til at slippe sit mål og det jordiske, så bliver døren åbnet op til en anden dimension.

Saturn er planeten, som kun tror på det, som kan måles og vejes. Det som er anerkendt. Alligevel er det altså planeten, som åbner op til det spirituelle og transpersonlige, som absolut ikke kan måles eller vejes; men porten bliver kun åbnet, hvis man er gået igennem det jordiske.

Saturn hader også børn (og det er gensidigt; hvor mange børn vil holde af nøgleordene for Saturn...?) men i en stemning af respekt og ydmyghed, vil han åbne dørene op og – nok ikke knuselske dem – give dem en meget loyal kærlighed. Som den tilsyneladende sure og irriterende skolelærer, som man pludselig på den sidste skoledag finder ud af, er den, som man har lært allermost af.

## **Nøglen**

Hvor Saturn er i et horoskop, vil personens begrænsninger altid være. Derfor vil Saturn altid være nøglen i et horoskop, da den fortæller, hvor denne person skal lære at møde sig selv og sin egen begrænsning, og dermed også hvor denne person har den største mulighed for at udvikle sig og komme om på "den anden side". Men denne transformation sker ikke gennem fantasier og overfladiskhed; det sker gennem at forstå og lære om materien og de materielle udfordringer, og det sker gennem at lære at mestre. Mestre sig selv og det jordiske, inden at sjælen og det himmelske udforskes og indtages. Med Saturn så lærer man, men det sker på den paradoksale måde, at når man har lært det, så indser man, at man har kunnet det hele tiden. Man vidste det bare ikke, og hvis man havde vist det fra start af, så havde man aldrig lært det..

## **Gaven**

Så Saturns energi er en opfordring til at opleve tilsyneladende modstand og restriktioner som gaver, der kan opdrage dig. Drage omsorg for dig så du kan vokse op på en sund måde. Jeg oplevede en gang, at alle døre tilsyneladende var lukkede for mig. Jeg fik så et billede, hvor jeg lå på en lille øde ø. Der var vand overalt omkring mig og ingen muligheder for at slippe væk. Hvis jeg panikkede, så skvulpede vandet faretruende omkring mig. Hvis jeg gav efter og lagde mig ned, så oplevede jeg en dyb indre ro. Og samtidigt blev jeg langsomt opmærksom på, at der var nogle vækster, som begyndte at gro frem af jorden. Dette er et typisk Saturn billede. Men spørg ikke Saturn om det er sandt, for så vil han benægte det kraftigt... 😊