

## Vil din diktator abdicere?

Universets kraft og orden slår til tider igennem med ubønhørlig styrke. Måske husker du, at jeg i tidligere nyhedsbreve har skrevet om det usædvanlige i, at der er mange ydre planter, som skifter tegn inden for få år. Bl.a. planeten Uranus som skiftede ind vædderens tegn lige efter midnat d. 12. marts. D. 11. marts blev Japan ramt af et meget kraftigt jordskælv, som blev efterfulgt af en lige så kraftig tsunami. Pga. jordskælvet og den efterfølgende tsunami blev Fukushima atomkraft værket så påvirket, at dele af det eksploderede d. 12. marts, og i ugerne efter var der fare for meget store udslip af farligt uran. Det ser ud som, at vi bliver forskånet for ekstreme store udslip, men de udslip, der er sket, vil påvirke området i mange år. Det er så oven i de allerede enorme skader, som jordskælvet og tsunamien allerede har forårsaget.

Ja, det er en ubønhørlig kraft, at universets forandringer kommer igennem med.

Lad mig først slå fast at det kan virke på grænsen til det moralsk forkastelige at sidde her i sikre Danmark og skrive om de ulykker, der sker rundt omkring i verden, som ulykker der bare må ske, fordi der er nogle planeter, der bevæger sig i bestemte mønstre, og som er tegn på de forandringer, som skal igennem i vores univers. Jeg sender al min medfølelse til ofrene i Japan, og alle som er blevet berørt af deres tragedie. Det er ikke min hensigt at fremstille deres ulykker som kolde brikker i et spil.

Alligevel må jeg sige, at vi alle er brikker i universet store sammenhæng. Måske er det os i lille sikre Danmark, som næste gang bliver revet over i universets store puslespil, når forandringerne skal igennem. Det er min dybe tro, at de forandringer, som for det meste synes meningsløse set fra vores liv, har en større mening, som vi ikke kan forstå, hvis vi kun betragter det fra en fysisk dimension. Men hvis vi forsøger at tage udgangspunkt i vores sjæl, så vil vi lettere kunne se, at sjælen er uforandret, mens det fysiske er under konstant forvandling. Hvis vi ikke vil give slip, acceptere og følge med i disse forvandlinger, så vil der til tider opstå nogle store eksplosioner. Det er måske det, som er den vigtigste lære lige nu – af det som er sket i Japan og det, der er i fuld gang med at ske i det Arabiske forår.

Så lad os tage det ind og se på det som symboler i vores eget liv (Stadigvæk med stor medfølelse for de mennesker som ikke bare oplever det som symboler, men som oplever det på deres krop hver dag!). Spørg dig selv: har du en diktator, som ikke vil abdicere? Har du en del af dig, som stædigt holder fast i noget gammelt og udlevet på trods af, at du dybest set godt ved, at det er forbi? Øver du vold i mod dig selv for ikke at give efter? Det kan være i nogle konkrete ting i din hverdag: en relation, som er udlevet; et job, som ikke giver næring mere; en bolig, som er blevet dit fængsel. Men det kan i lige så høj grad være en mindre konkret men mindst lige så vigtig diktator:

en stolthed, som gør, at du ikke vil række ud og åbne dig op; en dårlig undskyldning, som gør, at du ikke får set det i øjnene, som du ved, du skal se; en forsoning, som du undlader; en kærlighed, du ikke får udtrykt; en lyst til at skælde din partner ud og se splinten i vedkommendes øje frem for at vedkende dig de ubehagelige sider i dig selv.

Hvad der sker i Arabien, sker i alle mennesker i hele verden. Ved at åbne op for det og lade det strømme kan det blive en kraft, som kan arbejde med os frem for en kraft, som destruerer.

Se på din diktator. Sig tak for hjælpen med at holde styr på de mørke dele af dig. Vær til stede når diktatoren giver slip og lad ham hvile i det nye lys.