

## Tarotkort for 2014

Tarotkort kan hjælpe os til at få overblik. Ved at lade kortets symbolik tale til os kan vi få en helikoptertur, som hjælper os til at se det hele i et større perspektiv. Specielt når forandringens vinde river i os, kan det være svært at bevare overblikket og se den højere mening med det hele. En del af os har måske lyst til at vide, hvordan det vil gå os, om vi kan klare "den". Det er selvfølgelig også relevant, men det kan også være et udtryk for, at overleveren i os bliver desperat og vil have vished. En bange side vil bare have alt til at være, som det var før. Men så mister vi det perspektiv, som handler om, at forandringen kommer for at hjælpe med at forvandle os. At det ikke er en ondsindet energi, som vil ødelægge os men en kærlighed strøm, som ønsker, at vi skal heale gamle sår og vokse i bevidstheden.

I stedet for at spørge hvordan det vil gå os, kan det give mere perspektiv at spørge, hvad er væsentligt? Dermed slipper vi egoets lille perspektiv og spørger i stedet ind til en dybere visdom. Naturligvis bliver svaret på et kollektivt spørgsmål ikke så dybt, som hvis man arbejder med det personligt men på trods af det, kan det stadig give meget respons.

Til dig, som ønsker at blive guidet af tarotkort, trækker jeg derfor et kort på spørgsmålet: "Hvad er væsentligt 2014?"

### 4 sværd, omvendt:

Hvis man ser kortet retvendt, så viser det en mand, som ligger på et leje. Han holder hænderne samlet foran solar plexus i en slags bedende eller centrerende stilling. Under ham er der et sværd, og på væggen over ham hænger der tre sværd. I baggrunden er der et mosaikvindue, og lokalet hvor han befinder sig er et kirkerum eller et kapel.

Sværd kort forbindes med elementet luft, den mentale energi, tanker og bevidsthed. 4'er kort forbindes med jordforbindelse og stabilitet, som fundamentet på et hus.

Når kortet er trukket omvendt, så oplever jeg, at det, som er væsentligt i 2014, er, at du kommer ud i hverdagen og med klarhed bruge din mentale energi til at holde fast i din essens. Igennem et stykke tid har du været nødt til at trække dig tilbage og holde fokus på at skabe sjælefred, fordi du har oplevet et smertefuldt tema i dig, et tema som har været ved at rive dig over i flere stykker. Nu har du fundet en større indre fred og selv om noget af dig stadig vil have lyst til at blive "inden døre", så er det nu væsentligt at komme ud og med din bedre integreret sjælefred agere i verden. Vær meget opmærksom på hvordan og hvornår du mister kontakten til din essens, så dramaet og de gamle følelser i stedet overvælder dig. Prøv at blive centreret og mærk at du dybt i dig har det sværd, som kan løse den godiske knude, simpelthen ved at du lader de andre sværd (smertefulde tanker) passerer dig i stedet for at spidde dig. Den liggende mand opfordres altså til at rejse sig op, tage det sværd som nu er kommet op til overfladen (fordi kortet er trukket omvendt) og gå ud af lokalet ud i det liv, som leves på den anden side af ruden. De tre sværd på væggen udgør ikke længere nogen fare, og hvis de falder, så falder de ikke ned over ham (fordi kortet er trukket omvendt).

Når jeg ser kortet, så ser jeg de tre sværd på væggen som en del af kortet og sværdet under lejet som en anden del. Derfor kan det være oplagt at inddrage tarotkortene med 3 sværd og 1 sværd som en baggrundsviden i fortolkningen af 4 sværd kortet. 3 sværd er et kort, som fortæller om en smerte og et dilemma, der har boret sig dybt ind i hjertet. En dyb, gammel smerte, som skaber endeløse pinefulde tanker. Fordi man har mødt denne smerte, har man været nødt til at søge indre fred og ro,



hvilket sker i 4 sværd kortet trukket retvendt. Der trækker man sig ind i sit indre rum for at finde centrering, der atter kan hjælpe en til at få kontakt med det ene sværd, sværd esset. Sværd esset repræsenterer den direkte kontakt med Gud/universet, der hvor tanker og beslutninger strømmer fra den dybere essens i os. Hvis man møder et dilemma, som truer med at skabe knuder og fastlåsnings, så vil man kunne løfte sit sværd og ud fra et dybere perspektiv skære igennem spindelvævet.

De dybere forandringer, som sker i verden i disse år, kan skabe stor forvirring og smerte. Forvirringen og smerten opstår dog ved, at vi bliver fanget i vores tankespind og mister kontakten til det, som er væsentligt for os. Jeg oplever, at kortet fortæller at vi har fundet en fred, som vi nu bevidst skal lære at have med os i den ydre verden.